

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- | | | |
|----------|------------------|---|
| 6 april | 10.00 uur | pastor J. Luten, Kinderkerk, collecte: KIA, uitgangscollecte: energiekosten |
| 13 april | 10.00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmzondag collecte: PK, uitgangscollecte: onderhoud kerk |
| 17 april | 19.30 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, Avondmaal collecte: voedselbank |
| 18 april | 19.30 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag |
| 19 april | 22.00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag |
| 20 april | 10.00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Paasdag, Kinderkerk, collecte: KIA-noodhulp, uitgangscollecte: Paascollecte |
| 27 april | 10.00 uur | pastor J. Luten, Kinderkerk, collecte: onderhoud de Reesthof |
| 4 mei | 10.00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: KIA Noodhulp vluchteling, uitgangscollecte: orgelfonds |
| 11 mei | 10.00 uur | pastor J. Luten en mw. M. Germs, Taizé dienst, collecte: KIA Bangladesh, uitgangscollecte: energiekosten |
| 18 mei | 10.00 uur | ds. R. Kloosterziel, collecte: PK Missionair werk, uitgangscollecte: Pastoraat / eredienst |
| 25 mei | 10.00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: Mercy ships, uitgangscollecte: onderhoud de Reesthof |
| 1 juni | 10.00 uur | ds. D. Geertsma, collecte: Pit pro rege, uitgangscollecte: energiekosten |
| 8 juni | 10:00 uur | ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Pinksteren in Berghuizen, Kinderkerk, collecte: KIA Muamar |
| 15 juni | 10:00 uur | Commissie bijzondere diensten o.l.v. Tonie Mulder, collecte: St. de Heezenberg, uitgangscollecte: pastoraat / eredienst |

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Pasen, een kwetsbaar feest.

“Raak mij niet aan”, zegt de opgestane Jezus als Maria hem na enige moeite herkent. Zij kan niet geloven dat het Jezus is die daar voor haar staat. Maria is niet blij, maar schrikt. Haar hoofd is nog vol van verwarring over het lege graf: waar hebben ze hem toch neergelegd. Wie heeft Jezus weggehaald. Was het de tuinman misschien? Duizenden vragen spelen door het hoofd van iemand die een geliefde heeft verloren.

Maar dan door haar tranen heen, herkent ze Jezus en ze wil hem vastgrijpen, vasthouden, zodat hij nooit meer weg zal gaan. Maar dan zegt Jezus, raak me niet aan, houd me niet vast.



Niet eerder kende ik het verband tussen het plantje kruidje-roer-me-niet en deze woorden van Jezus. *Noli me tangere* is de latijnse naam van deze plant, precies de woorden die Jezus tot Maria zegt. Het plantje lijkt terug te deinzen te schrikken bij iedere aanraking. Het trekt zich terug en beschermt zichzelf voor invloeden van buitenaf. En zo reageert ook Jezus. Hij trekt zich terug, zijn opstanding is te kwetsbaar om zomaar te grijpen en te begrijpen.

We zullen geen Pasen kunnen vieren zonder het besef hoe kwetsbaar dit feest ook is en hoe kwetsbaar wij mensen zijn, juist in het aangezicht van de dood. We zien het in de kwetsbare Maria, die wanhopig op zoek is naar haar geliefde en door haar tranen heen hem niet direct herkent. Maar we zien het ook in de kwetsbaarheid van Jezus die zegt: Raak mij niet aan, houd mijn niet vast, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.

Als we de opgestane Jezus willen vinden dan moeten we denk ik ergens zoeken tussen die sterke arm, waar wij soms naar verlangen en onze verlatenheid. Tussen de kracht die we soms zo graag zouden willen zien en het gevoel dat we er helemaal alleen voor staan. Het lijkt erop dat de opgestane zich juist daar laat vinden waar wijzelf kwetsbaar zijn. Jezus springt niet als een superheld op uit zijn graf. Er was helemaal niemand bij toen Jezus opstond. We kunnen dat alleen concluderen uit het feit dat het graf leeg was en Jezus daarna weer zichtbaar werd voor mensen die hem liefhadden. Maar hij werd zichtbaar in kwetsbaarheid. En we herkennen hem niet altijd meteen.

Jezus roept Maria uitdrukkelijk bij haar naam. En juist in dat moment waarin Jezus laat zien dat hij Maria



herkent en daarmee ten volle kent, daarin herkent Maria dan ook Jezus. Als je naam genoemd wordt, dan word jij aangesproken. Jij en niemand anders. Dan mag je ook geloven dat je ten volle gekend en gezien wordt. Dan mag je geloven dat Jezus jou ziet met je verwarde hoofd, met je angst, met je schrik met je verdriet, met je tranen. Als hij jouw naam noemt dan mag je geloven dat hij je ten volle kent. Dan hoef je je niet mooier voor te doen dan je bent. Dan hoef je niet méér te geloven dan je op dit moment in je leven kunt. Pasen is een kwetsbaar feest. Als je het vast wilt grijpen, vast wilt houden, dan is daar Jezus die zegt: Noli me tangere. Raak mij niet aan, houd mij niet vast. Het Paasfeest draagt een geheim in zich dat we alleen met ons geloof kunnen ontsluiëren.

Kijk hier naar een filmpje, waarin je ziet hoe het kruidje-roer-me-niet reageert op een aanraking https://youtu.be/GrZr BEsLyk?si=NoP_0emPcq7116Ca
Een goede Paastijd gewenst! Ds. Betsy Nobel

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Rouwgroep

Met zeven mensen zijn wij onderweg in de rouwgroep. Het voelt goed om ervaringen te delen en te merken dat iedereen anders rouwt, maar dat er tegelijkertijd ook veel herkenningpunten zijn. Het is op zich al heel fijn als je je verhaal over degene die je mist nog eens kunt vertellen en er met aandacht naar wordt geluisterd.

...en OPGEVIST UIT DE REEST

Bijbelgespreksgroep

De bijbelgespreksgroep komt op de volgende data bij elkaar, steeds van 10.00 - 11.30 uur in de Reesthof:

17 maart (thema: Hebzucht), 7 april, 28 april en 19 mei.

We bepalen per keer het thema voor de volgende keer. U bent van harte welkom om (een keer) aan te schuiven.

40 dagentijd en Vespers

De veertigdagentijd is begonnen. Meer dan ooit hebben we behoefte aan wat rust en bezinning. Tegelijkertijd merken we ook hoe lastig het kan zijn daar tijd voor te nemen als je druk bent met werk, met je gezondheid, met zorg voor anderen. Toch is het goed om te proberen. Iedere dag even



stil zijn, iets lezen uit de bijbel of de veertigdagentijdskalender, even bewust buiten zijn. Ook is er de mogelijkheid om op zondagavond om **19.00 uur** een vesper (kort avondgebed) te bezoeken die ook dit jaar weer in RIJKer verband worden georganiseerd. Als thema hebben we dit jaar de Psalmen van de betreffende zondagen gekozen.



De komende vespers staan gepland op:

Zondag **16 maart**: Protestantse kerk Koekange, ds. Henk Fernhout - Psalm 27

Zondag **23 maart**: De Kapel, Ruinerwold, ds. Frits Slothouber - Psalm 103

Zondag **30 maart**: Protestantse kerk IJhorst-De Wijk, ds. Betsy Nobel - Psalm 34

Zondag **06 april**: Gereformeerd kerk Berghuizen, ds. Garnt Sander- Psalm 126

Zondag **13 april**: Protestantse kerk Ruinen, ds. Mark/Ida Boersma - Psalm 118

Stille week en Pasen

In de week voor het Paasfeest worden wij steeds meer betrokken bij het lijden en sterven van Jezus, om daarna voluit zijn opstanding te kunnen vieren. In de diensten die worden gehouden volgen we die weg. Graag geef ik wat meer uitleg bij deze diensten.

De diensten in de Stille Week hebben een wat meer meditatief en ook intiem karakter. Wie er ruimte voor maakt in zijn/haar agenda, zal merken dat deze manier van voorbereiden je bewuster naar het Paasfeest doet gaan.

Dit jaar zal de cantorij aan al deze diensten haar medewerking verlenen. Daar is hard naar toe gewerkt en het belooft een mooi geheel geworden!

17 april WITTE DONDERDAG

Waar gaat het over?

Wit, de feestkleur, is de kleur van deze dag. De vastentijd wordt afgerond. Vandaag wordt het Glorialied weer gezongen. We gedenken hoe Jezus het joods paasmaal (Pesach) met zijn leerlingen vierde. We voelen ons zelf ook als zijn leerlingen, want ook wij zitten aan de tafel.

Muziek: cantor-organist: Fenna van der Weide, de cantorij, Saxofoon: Wendy Kreggemeijer

18 april GOEDE VRIJDAG

Waar gaat het over?

Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. We horen het lijdensverhaal in zang en stemmen. Aan het eind van de dienst wordt het kruis de kerk uitgedragen.

Muziek: cantor-organist Fenna van der Weide, de cantorij. Fluit: Janolda Hogendorf



19 april **STILLE ZATERDAG**

Waar gaat het over?

In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. Een nieuwe paaskaars wordt ontstoken en de kerk binnengedragen. We geven elkaar het licht van Christus door. De vrolijkheid van Pasen mogen we al op deze avond meevoelen. Deze nacht weten we het zeker: **DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN**

Muziek: Fluit: Janolda Hogendorf, orgel: Peter van de Beld, de cantorij o.l.v. Fenna van der Weide.

20 april **PASEN**

Het feest van de opstanding. Jezus leeft! Het Paasevangelie is een verhaal van hoop. De dood heeft niet het laatste woord! Dit vieren we samen door voluit te zingen. We sluiten de dienst af met het zingen van "U zij de Glorie" op het plein naast de kerk.

Muziek: cantor-organist Fenna van der Weide, de cantorij. Trompet: Wilco Boekhoven



Pinksteren

Dit jaar vieren we de gezamenlijke Pinksterdienst in Berghuizen. De Bergklanken zullen de samenzang begeleiden. In de volgende Wekker kunt u de precieze tijd en plaats lezen. Zet het vast in uw agenda, want het wordt zeker weer een mooi samenzijn met de kerken uit de regio.

Ds. Betsy Nobel

CANTORIJ

De repetitie avonden voor de paascyclus zijn 1 en 15 april. We werken mee aan de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en

Paasmorgen. We zingen van 19.30 tot 21.00 uur in de Reesthof. Op 20 mei is onze slotavond vóór het zomerreces. Ook op de Nieuwsbrief en de website vermelden we onze plannen. Voor ieder een goede paastijd en een mooie zomer gewenst.

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek

Nieuw ingekomen:

De Wijk: dhr. J.P. van Kampen en mevr. F van Kampen-Steenbergen

De Wijk: dhr. J.J. Uittenbogaart

BLOEMENGROET

Als teken van meelevens, bemoediging en dank werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

19 januari mw. J. Bijl-Poelstra en mw. J. Westerbeek

26 januari fam. de Boer-Gebben en dhr. A. Brakke

2 februari dhr. J. Jorritsma en mw. G. Oosterveen

9 februari mw. M. Germs-Bos en mw. Z. Bakker-Mulder

16 februari dhr. E. Vos en mw. G. van Strik-van der Woude

23 februari dhr. T. van Ginkel en mw. W. Visser-Spek

2 maart mw. D.G. Smit-Flierman en dhr. J. Kalter

9 maart mw. J.J. Klomp-Brouwer en dhr. H. Huls

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Mw. G. Smittenberg, Noordwijkerweg 19, Koekange, tel. 06-53687720

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

Vrijheidsontbijt op 5 mei in IJhorst. Vier 80 Jaar Vrijheid!

Op maandag 5 mei, tijdens 80 jaar vrijheid, organiseert Rotary Staphorst-Reestland voor de derde keer een bijzonder Vrijheidsontbijt in de Protestantse Kerk IJhorst. Na twee succesvolle edities, waar inspirerende ontmoetingen en gesprekken centraal stonden, zetten we deze traditie voort met het thema: “Daar waar mogelijk verbintenis zoeken”.



Samen aan tafel gaan is dé manier om vrijheid te vieren. Tijdens de Vrijheidsmaaltijd delen we verhalen over vrijheid en onvrijheid en staan we stil bij wat vrijheid betekent, zowel vroeger als nu.

Verschillende sprekers uit de regio zullen hier hun persoonlijke perspectief op geven. **Locatie:** Protestantse Kerk IJhorst. **Tijd:** 09.00 - 11.00 uur.

Bijdrage: Neem een bloem mee voor een gezamenlijk boeket.

Collecte: Vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de historische kerk. De kerk in IJhorst is een symbolische en inspirerende locatie voor deze maaltijd. Hier bevindt zich een geallieerd Erehof voor zes gesneuvelde militairen, evenals een Nederlands oorlogsgraf, van Carel Baron de Vos van Steenwijk, gevallen voor het vaderland. Dit maakt de locatie extra bijzonder om stil te staan bij het belang van vrijheid. We hopen op een divers gezelschap, van jong tot oud en vanuit verschillende achtergronden.

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt! Meld je aan via www.rotary.nl/staphorstreestland/activiteiten/5meiviering.

Laten we samen de vrijheid vieren en verbinden!

Namens het organisatiecomité Vrijheidsmaaltijd,

Johan Roo en Jan Mostert, E: jan.mostert1950@gmail.com

Uw postzegels en kaarten zijn geld waard

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het verzamelen van deze materialen kunnen Kerk In Actie en de Gereformeerde Zendingsbond projecten in het buitenland ondersteunen. U kunt daarbij helpen. Hoe? Heel eenvoudig door oude postzegels en kaarten in de blauwe ton in de kerk te doen. Hoe werkt het?

- * knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan postzegels van school of de organisatie waar u werkt.
- * Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart met een afbeelding aan de ene kant en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Piek, Voor Het Kind en Stichting Kinderpostzegels.
- * Buitenlands en oud Nederlands geld, mobieltjes, lege cartridges en toners zijn verpakt ook welkom!

De landelijke opbrengst over 2023 was € 32.884,12.

U ziet dat sparen zin heeft en de blauwe ton is weer leeg.

Alle spaarders hartelijk bedankt voor het meedoen namens Kerk In Actie.

Vriendelijke groet, Zwaan Breukhoven

PUNTEN TELLEN VOOR DE VOEDSELBANK

Eind januari kwamen 10 personen in de Reesthof om de in de kerk verzamelde Douwe Egberts punten te tellen. De tellers kwamen tot een totaal van 94.400 punten, de inlevering van deze punten bij Douwe Egberts leverde de voedselbank in Meppel 135 pakken koffie op. In totaal kon de Voedselbank Meppel, via allerlei instanties, ongeveer 1 miljoen punten inleveren.



Namens de Diaconie van Protestantse Gemeente IJhorst-de Wijk en de Voedselbank Meppel hartelijk dank voor alle gespaarde punten.

Paasattenties rondbrengen

In het weekend van 12 en 13 april worden er weer plantjes rond gebracht in de hele gemeente bij onze oudere gemeenteleden en de zieken.

We zoeken vrijwilligers die dit weer willen gaan doen. En gelukkig lukt het altijd weer om dit voor elkaar te krijgen! U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Marry van den Berg via email: marry.vdbt@hotmail.com of tel: 06-10 34 14 45.

De plantjes kunnen opgehaald worden in De Reesthof zaterdag en zondag 12 en 13 april van 10-16 uur.

Alvast hartelijk dank aan alle vrijwilligers voor het rondbrengen!

Voedselbankacties

Zaterdag 12 april (week 15) organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie bij de supermarkten in Koekange, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde. Wij gaan producten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare producten. Dat zijn niet alleen voedselproducten zoals soep, thee, houdbare melk en 'droge sauzen' maar ook tandpasta en afwasmiddel. Wij gaan vooral dit soort producten inzamelen.

Ichthus Reizen

Christelijke reisorganisatie voor mensen
met een lichamelijke beperking



Oproep voor vrijwilligers!

Doelgroep

Reizen voor mensen met een lichamelijke beperking in buiten- en binnenland. Kun jij vanwege je beperking niet meer op vakantie, ga dan met ons mee voor een onvergetelijke reis!

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar! Zonder vrijwilligers kunnen onze gasten niet op vakantie. Ga jij met ons mee om onze gasten een mooie en onvergetelijke vakantie te bezorgen?

CONTACT ONS

www.ichthusreizen.nl

info@ichthusreizen.nl



bereiken via mail: l.mauritz@staphorst.nl of telefonisch 0522 74 71 61.

Alvast bedankt.

College van Kerkrentmeesters

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans ligt weer achter ons en het is altijd spannend hoe de uitkomst zal zijn. Zoals bekend is Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Dankzij de inzet van ruim 50 vrijwilligers is de actie in de tweede helft van januari weer vlot verlopen. Op woensdagavond 29 januari was het voor de lopers weer het inlevermoment van de looplijsten met bijbehorende enveloppen. De lopers genoten letterlijk en figuurlijk van een warm welkom met koffie/thee en wat lekkers. Tevens een mooi moment om met elkaar bij te praten. Ondertussen waren achter de schermen de kerkrentmeesters druk bezig om een beeld te krijgen van de opbrengsten. Dat resulteerde aan het einde van de avond in een voorlopige eindstand van ruim

€ 75.000. Zoals u ook in het financiële overzicht kunt zien is het totaal aan toezeggingen (inclusief sympathisanten) inmiddels € 81.314.

Per saldo zitten wij op dit moment op hetzelfde resultaat als vorig jaar. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en de lopers van de actie

voor het brengen en ophalen van de enveloppen. Als blijkt van waardering zijn aan de lopers voorjaarsbolletjes uitgedeeld om thuis een mooi plekje te geven. De kerkleden welke hun kerkbalansformulier nog niet hebben ingevuld of vergeten zijn: kijk even in uw stapel post en bedenk wat u wilt bijdragen aan het instandhouden van onze kerkelijke gemeente. Wij moeten het uiteindelijk met zijn allen doen.

Gebouwen

Het is op dit moment even rustig met het onderhoud van de gebouwen. Wel zijn wij in het kader van de meerjarenonderhoudsplannen voor de gebouwen druk bezig om de diverse onderhoudsmomenten in te plannen. Zoals ook al eerder gememoreerd zijn in het kader van de subsidieregelingen de zaken aangegeven welke moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook onderhoudskosten welke niet subsidiabel zijn maar wel moeten worden uitgevoerd. Wij weten dat velen het instandhouden van het kerkgebouw een warm hart toedragen en daarvoor hebben wij een aantal giften ontvangen. Vroeger konden wij de gevers via een brief bedanken maar op een bankoverschrijving worden geen adressen meer vermeld dus bij deze de gevers bedankt voor haar/zijn bijdrage.

Paascollecte

Elk jaar organiseren wij naast de actie Kerkbalans ook de paascollecte. In de week voor Pasen ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan het eigen pastorale gemeentewerk. Dus van harte aanbevolen.

OVERZICHT KERKBALANS 2025 (t/m 2 maart)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 79.609	€ 37.875	€ 41.734
Sympathisanten	€ 1.705	€ 260	€ 1.445
Totaal toegezegd	€ 81.314	€ 38.135	€ 43.179

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:

19 jan	PKN proefplekken	€64,00
26 jan	PKN interactief Bijbelspel	€52,80
2 feb	Voedselbank	€85,40
9 feb	KIA Noodhulp Gaza/ Israël	€91,00
16 feb	KIA omzien naar gevangenen	€72,95
23 feb	KIA Ethiopië	€51,60
2 mrt	KIA Egypte bestrijding huiselijk geweld	€80,61

Totaal:

Voor de Kerk 12 jan. € 46,55; 9 jan. € 55,35; 26 jan € 47,05;

	2 febr. € 49,01;	9 febr. € 64,85;	16 febr. € 65,97;
	23 febr. € 71,20;	2 maart € 49,17;	via bank € 10,-
Onderhoud kerk:	16 febr. € 70,75		
Energiekosten:	9 febr. € 82,76;	2 maart € 74,45	
Pastoraat en eredienst:	19 jan. € 51,90		
Orgelfonds:	2 febr. € 49,20;		
De Reesthof:	26 jan. € 58,20;	23 febr. € 77,10;	
	via bank € 10,-		

GIFTEN

Voor de Diaconie:	gift via de bank	€ 80,00
	gift contant	€ 26,45
	via Marry v. d. Berg	€ 20,00
	Gift contant via Annie Troost	€ 10,00
	opbrengst verkoop schilderij voor jeugdwerk	€ 50,00
Voor de Kerk:	Instandhouding kerkgebouw: via bank totaal	€ 440,-
	Legaat:	€ 1.000,-

OM NIET TE VERGETEN...

...de naam van Eiso Zwindermans Oldebanning

Op **28 januari** overleed Eiso Zwindermans Oldebanning in de leeftijd van 78 jaar. Eiso werd op 13 mei 1946 in De Wijk geboren en heeft daar bijna zijn hele leven gewoond. Eerst op de boerderij met zijn ouders en vanaf zijn 62^e aan de Doelenkamp. Het laatste jaar van zijn leven woonde hij in Olden Kinholt te Hoogeveen.

Eiso groeide op met zijn zus Tineke en zijn broer Luit. Van zijn 8^e tot zijn 15^e ging hij naar de Bladergroen school in Eelde een school voor speciaal onderwijs. In die tijd woonde hij doordeweeks in een gastgezin. Daarna kwam hij weer terug op de boerderij om daar te helpen.

Eiso had een goed leven. Hij heeft verschillende mooie reizen gemaakt, hij hield van dansen en ook toen hij in Hoogeveen woonde kwam de familie en zijn vrienden regelmatig bij hem langs.

Ruim een jaar geleden was hij er slecht aan toe. Gelukkig kon hij toen een plaats krijgen in Olden Kinholt, waar hij met veel plezier en vol tevredenheid heeft gewoond. We namen afscheid van hem in onze kerk en legden zijn lichaam te ruste naast zijn ouders op de begraafplaats van De Wijk.

We wensen allen die Eiso missen veel sterkte toe.

...de naam van Geertje Smits-Alting

Op **3 februari** kwam er een einde aan het leven van Geertje Smits-Alting. Zij werd 93 jaar. Geertje Alting werd op 6 augustus 1931 geboren in Gees. Op 2 mei 1956 trouwde zij in Dalen met Hendrik Smits.



Geertje en Hendrik kregen vier kinderen; Annie, Jan, Zwaantje en Henny. Ze werkten hard om hun gezin bestaanszekerheid te geven. Toen er op een gegeven moment geen werk meer was op de boerderij waar Hendrik werkte, werd Geertje hulp in de huishouding en Hendrik werd koster van deze kerk. Ook daar hielp Geertje veel mee. Toen Hendrik in 1989 een ernstig fietsongeluk kreeg, kwam er steeds meer zorg op Geertje's schouders. Op 9 december 2021 overleed Hendrik, ze waren toen 65 jaar getrouwd geweest. Kort daarna werd haar zoon Jan ziek. Na een tijd tussen hoop en vrees, moest ze ook afscheid van hem nemen. Een verdrietige tijd.

Maar Geertje hield de moed erin, samen met haar kinderen, acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen, maakte ze van haar laatste levensjaren toch nog een goede tijd.

We namen afscheid van haar in onze kerk. Herinneringen werden gedeeld en we lazen de huwelijgstekst van Geertje en Hendrik, Psalm 71: 3: "Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan".

Zo namen we afscheid van Geertje Smits-Alting, en lieve, dappere moeder oma en oud-oma. We wensen allen die haar missen veel sterkte toe.

...de naam van

Ariaantje (Jeanne) Uittenbogaart-van der Hucht

Op **28 februari** kwam er een einde aan het leven van Ariaantje Uittenbogaart-van der Hucht, roepnaam Jeanne. Zij werd 90 jaar.

Jeanne van der Hucht werd op 28 november 1934 geboren in Dordrecht. In haar jonge jaren werkte ze als apothekersassistente totdat zij op 17 mei 1958 trouwde met Jo Uittenbogaart.

Jo en Jeanne kregen twee kinderen, Peter en Jacqueline. Jo werkte buitenhuis en Jeanne nam de taken thuis voor haar rekening. Ze was er altijd voor haar kinderen, met een kopje thee en hulp bij het huiswerk.

Jeanne was lang lid van de hervormde vrouwendienst, sommige contacten uit die tijd zijn gebleven tot aan haar einde.

Een groot verdriet kwam er in het leven van het gezin toen Peter achttien jaar geleden overleed. Maar met wat hulp kwam Jeanne er na loop van tijd weer bovenop en werd ze weer haar opgewekte zelf. Hier droegen de kleinkinderen en achterkleinkinderen zeker aan bij.

In mei vorig jaar werd ze vanuit Dordrecht opgenomen in het Tonckenshuis in Zuidwolde, omdat haar geheugen haar steeds meer in de steek liet. Jo volgden begin 2025 en kwam in De Wijk te wonen, zo woonden ze beiden dichtbij dochter Jacqueline en haar man Hendrik. Helaas zou het niet lang duren. Na een kort ziekbed overleed ze rustig in haar slaap. We namen afscheid in De Reestborgh in Meppel. We haalden herinneringen op en ook klonken de woorden uit 2 Petrus 1: 10 en 11 die Jo en Jeanne beiden meekregen toen ze belijdenis deden:

Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. In dat vertrouwen lieten we haar los en legden haar in de handen van de Levende God.

We wensen Jo, de kinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Ds. Betsy Nobel

... de namen van ...

- 17 februari **Alie Kuiper-Prins**, 77 jaar
- 20 februari **Janny-Visscher-Bloemberg**, 69 jaar
- 23 februari **Roelof Botter**, 68 jaar
- 5 maart **Egbert (Eppie) Vos**, 84 jaar



VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Maandagmiddag 20 januari 2025 kwamen 20 dames het nieuwe jaar



inluiden in De Reesthof. We wensten elkaar bij een glaasje bubbels een mooi nieuw jaar toe. Het was tevens de jaarvergadering van onze vereniging. De financiën werden bekeken,



er werd een nieuw kascommissielid gekozen en tot onze vreugde ook een nieuw bestuurslid gevonden. Willy Wille van harte welkom in ons bestuur en heel fijn dat je deze functie hebt aangenomen. We bedanken tevens Marianne de Boer-Gebben voor al het werk dat zij deed in haar periode als bestuurslid! Tijdens de jaarvergadering blikten we terug op het afgelopen jaar. Wat hebben we weer veel beleefd.

Daarna was het tijd voor een ontspannende inspanning. De sjoelbak en het knikkerspel stonden klaar; er kon weer geraden worden wat er verborgen was in zakjes en welke antwoorden er gegeven moesten worden op de quizvragen. Alle inspanning leverde iedereen een lekkere reep als prijs op. Na een glaasje fris en een zoutje namen we weer afscheid van elkaar.

Maandagmiddag 17 februari 2025 verwelkomden we kapper Dicky

Heuckerth in ons midden. Na het huishoudelijk gedeelte en een kopje thee of koffie met een traktatie van Dicky nam hij ons mee langs de verhalen die zich afspeelden in zijn kapsalons. Dicky heeft maar liefs drie kapperszaken: één in Hasselt, één in Meppel en één in Staphorst. Veel van de belevenissen stonden ook al in De Meppeler Courant waar Dicky regelmatig in publiceert. Toch was het wel bijzonder ze nu eens achter elkaar uit zijn eigen mond te horen. Kapper zijn is toch wel een heel bijzonder beroep en het brengt mensen letterlijk dicht bij elkaar. Het was heel mooi dit eens uit de eerste hand te horen. Dicky werd bedankt met een applaus en een fles rode wijn. Tot de volgende keer dames.



Barbara van den Brink-Smit

Expositie kunst in de Reesthof

Beste schilders/kunstenaars,

Vindt u het een leuk idee om vier maanden uw werken te laten zien in de Reesthof, dan kunt u met mij contact opnemen voor verdere informatie.

Gerda van de Meent tel. nr. 06-21 992 228

Expositie schilderijen

Een kleurrijke verzameling schilderijen van Trees Strijker-Marsman hangt nu in de Reesthof. Sinds 1969 woont zij aan de Schotsweg in Staphorst. Zij schildert in opdracht, in miniatuurformaat (zo'n 3 x 4 cm) tot levensgroot. Hebt u een foto van een mooi onderwerp en wilt u daar een schilderij van, stuur dan een mailtje naar intklein@hccnet.nl

CONCERTEN

Vrijdagavond 11 april, 19.30 uur paasconcert van kinderkoor Cantilena uit Staphorst in de kerk in IJhorst.

REESTDALCONCERT - 13 april 2025, 15.00 uur:

Jan Vayne en Adriaan Stoet mmv Bente van der Steeg

De Reest is de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel. Traag stromend en slingerend voert de Reest haar water van Drogteropslagen bij Dedemsvaart naar Meppel. Het dal heeft een geheel eigen karakter en is niet echt te vergelijken met de andere beekdalen in Drenthe. In feite rijgt de Reest landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgraslanden en sfeervolle boerderijen, als parels aan een ketting, aaneen.

In de jaren '90 gaf de bekende pianist Jan Vayne een groot aantal concerten in het kerkje in IJhorst zowel solo als met pianist Louis van Dijk.

Op **zondagmiddag 13 april 2025, 15.00 uur** geven **pianist Jan Vayne (Zuidwolde)** en **violist Adriaan Stoet (Hoogeveen)** een optreden in deze fraaie locatie in **IJhorst** gelegen vlak aan de Reest. Het kerkje is bekend om



de klokkenstoel naast de kerk.

Jan Vayne en Adriaan Stoet staan zoals gewoonlijk voor een spetterend optreden. Hun jarenlange vriendschap (ze zaten samen op de middelbare school in Hoogeveen) en gezamenlijk optredens liggen daaraan ten grondslag.

Pianovirtuoos Jan Vayne heeft nauwelijks nog

introduceert. Jan is een nationaal en internationaal bekend artiest. Hij creëert concerten die onmogelijk lijken, waar eeuwen, genres en muziekstromingen

dwars door elkaar lopen en toch passen. Hij combineert barok met rock-n-roll, mengt jazz met folk of improviseert jouw favoriete ballad dwars door een sonate van Bach.

Jan Vayne laat de muziek uit zijn vingers stromen en daagt jou als luisteraar graag uit om de richting te bepalen. Zo ontstaat iedere keer een compleet unieke en onvergetelijke ervaring.

Violist Adriaan Stoet volgde zijn eerste vioollessen vanaf 11 jaar. Nadat hij een talentvol violist bleek te zijn, vertrok hij naar het conservatorium alwaar hij studeerde bij Philipp Hirshhorn. Bij hem studeerde hij in 1993 af. Hij volgde diverse masterclasses bij violisten als Viktor Liberman, György Pauk en Ruggiero Ricci. Hij nam diverse albums op, waaronder een cd met violiste Emmy Verhey. Later speelde hij met Verhey en Herman Krebbers. Hij concerteerde met zangeres Inessa Galante en saxofonist Henk van Twillert in Engeland en Letland, en trad op in het Concertgebouw. Hij won door zijn imitatie van André Rieu de Play Back Show op televisie. In maart 2008 nam Stoet met Van Schie de cd Die Geigen, ja die Geigen! op. Adriaan Stoet heeft de Zwolse Vioolschool opgericht in 2013 en geeft er sindsdien met veel toewijding en plezier vioolles. Daarnaast is hij docent en medeoprichter van de Zwolse Vioolacademie en is hij als hoofdvakdocent viool sinds 2006 verbonden aan het Artez Conservatorium in Zwolle.

Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden waaraan violiste Bente van der Steeg (bekend van The Voice Kids en leerlinge van Adriaan Stoet) ook haar medewerking zal verlenen.

Datum: **Zondagmiddag 13 april 2025**

Locatie: Prot. Kerk, Kerkweg 10, 7977 AA IJhorst

Aanvang: 15.00 uur, Kerk open: 14.30 uur

Toegangsprijs: Volwassenen € 16,- in de voorverkoop (incl. koffie/thee)
's Middags aan de kerk € 18,-, Kinderen tot 12 jaar: € 10,-

Kaartverkoop: <https://jan-vayne-concerten.weticket.io/zondagmiddag-concert-jan-vayne-en-adriaan-stoet-in-het-reestdal>

Meer informatie: www.vayne.nu / tel: 06-30075158

Let op! De kerk in IJhorst is niet groot dus er is een beperkt aantal zitplaatsen.
Vol=Vol!

KOFFIECONCERTEN

MAANDAG 7 APRIL 2025 14:30 uur Aus Liebe

MUSICI Sytse Buwalda, countertenor Wouter Harbers, piano

Entree: gratis (collecte na afloop) DIT CONCERT IS VOLGEBOEKT

Wilt u een concert bezoeken op een 2e maandag van de maand in de kerk in IJhorst? Reserveer dan tijdig via www.koffieconcerten.nl



Wouter Harbers

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classis-groningendrenthe.nl) vindt u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl

TEN SLOTTE

De kostbare vaas

Een beroemd pottenbakker besloot één van zijn mooiste vazen te schenken aan een museum. De medewerkers van het museum waren erg ingenomen met dit kostbare geschenk. Toen hij eenmaal op zijn plaats stond, roemden zij de vaas. “Wat een kostbaarheid”, zei iemand, “een vaas van deze vorm heb ik nog nooit gezien.” De pottenbakker fronste zijn wenkbrauwen. “Deze vaas is niet kostbaar vanwege zijn vorm.” “Nee, natuurlijk niet”, zei een ander, “zij is kostbaar vanwege de bijzondere kleuren.” Weer fronste de pottenbakker zijn wenkbrauwen. Een derde probeerde: “Deze vaas is kostbaar omdat hij van u is?” De pottenbakker lachte hartelijk. “Zie ik er zo bijzonder uit? Nee ... één windvlaag, één onachtzame handeling ... Deze vaas is kostbaar omdat hij breekbaar is.”

Stephan de Jong – Open Deur Juni 2012

“Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”, dichte Okke Jager. En wat kunnen wij ons kwetsbaar voelen, zeker in deze tijden waarin alles in de wereld om ons heen kantelt en draait en we niet weten waar het gaat eindigen. Ook het leven maakt soms dat wij het gevoel hebben dat wij zomaar uit elkaar kunnen vallen door wat ons overkomt. Maar juist deze kwetsbaarheid maakt ons tot een echt mens. We hoeven er niet bang voor te zijn. Het hoort bij ons. Laten we daarom elkaar in onze kwetsbaarheid omarmen en beschutten en voorzichtig met elkaar omgaan.



In Japan kennen ze de kunst van Kintsugi ('gouden verbinding'), ook wel Kintsukuroi ('gouden reparatie') genoemd.

Gebroken keramiek wordt gerepareerd met gouden lak.

In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp.

Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel

REDACTIE DE WEKKER

Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 CW De Wijk, tel. 06-2198 9730. De Wekker **nr. 3** komt uit in het laatste weekend van mei. **Kopij** aanleveren voor **12 mei**. 16 mei redactievergadering.

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst,
tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.

Kerkenraad *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst,
tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen,
tel. 0522 46 24 03

Kerkrentmeesters

Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56,
7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47

Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst,
tel. 0522 44 16 87

Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek,
email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com

Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91

Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;

Diaconie *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v.
Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168

Bank Diaconie RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18

Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel,
Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail:
eriknobel0571@gmail.com

Preekvoorzieners: Janni Doeven, e-mail:
preekvoorziening@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en
Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76

Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen,
Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83

Cantorij *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19

Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde,
tel. 0528 37 39 81,

e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Taxidiensten neem contact op met de kerkenraad

Koster tevens *contactpersoon De Reesthof*: Marry Germs, De Vos van
Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl

De Reesthof tel. 0522 44 16 53

Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA De Wijk,
e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31

Website: <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>

E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl